

PARELTJES VAN HET NOORDEN

23 – 6 T/ M 30 – 6 2017



EVEN VOORSTELLEN :

Met de klok mee :

Wim, Liza, begeleiding Eric en Margriet ,Menno, Herwig , Rudy en in het midden Arthur.

Madieke reist ook mee , staat alleen niet met foto's in het verslag.



Vrijdag 23 Juni

Arnhem, Tendens vakanties kantoor, Vrijdag 23 Juni, Rudy, Madieke, Wim, Arthur en Menno staan klaar voor vertrek naar Midlaren!!

Samen met Eric en Margriet die deze reis zullen begeleiden.

De bus wordt ingeladen en een foto wordt door Marja gemaakt van 't hele stel en dan zijn we er echt klaar voor.

Voorbij Zwolle maken we een stop om te lunchen en een plaspauze natuurlijk.

Onderweg komen we veel motorrijders tegen en vooral Madieke vindt dit erg leuk, daar is ze gek van.

We komen dan ook steeds meer in de buurt van Assen, waar dit weekend de TT plaatsvindt.

De tribunes zijn te zien, ook de camping, en de motorrijders blijven komen.

Al met al lekker rustig op de weg en we zijn dan ook ruim op tijd in Midlaren.

We melden ons aan bij de receptie maar ons huis is nog niet klaar, dus nog even wachten.

We lopen wat rond en gaan dan op het terras zitten en pakken een kop koffie en thee.

Dan mogen we ons huis in, nr.2, ons huis voor deze week.

De kamers worden verdeeld, Wim en Arthur kiezen als eerste, op de begane grond, Menno ernaast.

Rudy een mooie zolderkamer voor zichzelf op de bovenetage en ook Madieke kiest voor een mooie kamer met één bed op de bovenverdieping.

We zetten vast koffie en thee, wat we die week nog veeeeeeeeeeeeeeeel vaker zullen doen, wat een stelletje koffie en theeleuten zijn we bij elkaar zeg!

Het is nog even wachten op Liza, want die wordt rechtstreeks gebracht door haar ouders.

Liza mag ook een mooie kamer voor haarzelf kiezen en kiest voor de laatste kamer op de begane grond.

En omdat ze het een beetje lastig vindt om te onthouden welke kamer ze ook alweer heeft, maakt Margriet een mooi naamplaatje voor haar op de deur, zo kan Liza goed zien waar ze mag slapen.

We besluiten om alvast Zuidlaren in te gaan en een supermarkt op te zoeken.

Het blijkt een Jumbo te zijn, in het centrum.

De kar wordt volgeladen met lekkers voor de avond en alles wat je nodig hebt voor een lekkere macaroni schotel.

Die gaat die avond volledig op en ook het toetje, wafels met aardbeien en slagroom gaat erin als zoete koek.

Hoe kan het ook anders met 2 “ Kokken “ als begeleiding

Er staan 3 grote banken in de woonkamer, er is een mooie grote tv, en iedereen is het er mee eens als we naar Muziekfeest op het plein gaan kijken!

Menno blijft liever op zijn kamer met zijn kaarten, maar voor koffie is hij wel te porren hoor!

Madieke helpt graag met koffie en thee inschenken en het serveren ervan.

Bij een gezellige avond hoort lekkers, dus chips, nootjes en lekkere drankjes.

De één na de ander wilt toch graag naar bed, alhoewel de laatsten het tot 23.00 volhouden!



Zaterdag 24 juni

De dag begint met regen, maar doordat we allemaal een beetje uitslapen, hebben we daar lekker geen last van.

Uitgebreid ontbijten, en krijgen tijdens het ontbijt bezoek van een haas ,wat vooral Arthur erg leuk vindt , hij maakt meteen mooie foto's van de haas.

Na een aantal douche beurten zetten we ,wel ja, doe nog eens.een heerlijke bak koffie en een pot thee.

Daar hoort natuurlijk ook koek bij .

Omdat we natuurlijk niet de hele dag in het huisje kunnen blijven zitten , gaan we naar Zuidlaren, daar staat een hele mooie molen, de “ Wachter” genaamd, die je kan bezichtigen, het is een museum.

Van tevoren smeren we broodjes en krentenbollen, waarbij Liza graag wilde helpen, zodat we snel klaar waren voor vertrek.

Als je de molen ingaat volg je nrs. Zo gaat er een hele rondleiding door het museum.

Op de eerste verdieping kom je molens tegen die nagebouwd zijn, alleen wel iets kleiner dan de echte!

Daarna een antieke kruidenierswinkel, zo kon je zien hoe je vroeger boodschappen deed!

Allerlei oude spullen die aan aantal van ons herkenden omdat bijv. Opa en Oma, of Vader en Moeder nog thuis gebruikten, of zelf verzamelen zoals Eric en Margriet.

De vrijwilliger die achter de toonbank stond, was nog niet zo oud ,maar wist veel van de spullen en vertelde met veel enthousiasme over de spulletjes.

Toen we verder liepen mochten we een oud Hollands snoepje uitkiezen.

Daarna kwam je bij oud gereedschap, waar vooral Rudy veel herkende, er was zoveel te bekijken!

Toen konden we zien wat de molen eigenlijk maalde, specerijen, je mocht eerst ruiken en raden wat het was.

Iedereen keek en luisterde heel aandachtig.

Toen werd het een beetje spannend , want je mocht helemaal omhoog klimmen waar je nog meer van de molen kon bekijken en naar buiten kon.

Rudy,Liza ,Wim en Margriet kozen ervoor om niet omhoog te gaan, die gingen vast de bakkerij bekijken, veel leuker !

Inmiddels was iedereen weer veilig op de grond beland en bekeken we de grote stoommachines, die vooral werken als er niet genoeg wind is om de wieken te laten draaien.

Als je de molen uitgaat loop je naar “ Werkplaats Dieks Dele”waar je eerst boven alles gaat bekijken.

Daar kan je zien hoe de mensen vroeger woonden op de boerderij, waar ze sliepen in een wel erg klein bed vond iedereen, de bedstee.

Ook een drukkerij, met een letter bak en ijzeren letters en inkt, zo werden bijv.de kranten gedrukt.

Een oude schoenmakerij, slager en hé, waar is Menno toch????

Horen jullie ook muziek????

En echt, niet te geloven, Menno , helemaal gek van draaiorgels, had als eerste een echt draaiorgel ontdekt, waar je zelfs aan mocht draaien!!

En daar al druk mee bezig was.

Allerlei bekende melodieën die we konden raden,de Fabeltjeskrant, Pipo en Mamaloe,

Pipo Langkous en Berend Botje ,uit Zuidlaren natuurlijk!!!!

En Menno onze orgeldraaier verdiende hier een heus diploma mee, net als Liza, Madieke , Arthur ,Rudy en Wim.

Er hingen ook ontzettend veel klokken ,geschonken door een familie uit de buurt.

Ook kwamen we een orgel tegen wat je wel op een bijzondere manier muziek kon laten maken, met je voeten!

Met je beide voeten trappen op een plank, en zo ben je een echte organist!

De vrijwilligers wilden maar al te graag hun verhaal doen en ze deden dit met veel enthousiasme, zodat ook wij zeker niet met een half uurtje alweer weg waren.

Nee hoor ,want eenmaal weer beneden kwamen we in de zagerij terecht waar uit een boomstam een grote plank gezaagd.

En een klompenmakerij ,waar ook een mevrouw heel mooi de klompen beschilderde.

Een smederij ,waar hoefijzers voor de paarden werden gemaakt.

En er lag oud speelgoed waarmee je mocht spelen, of , proberen.....

Want steltenlopen lukte alleen Madieke en Margriet.

Tollen kon Eric heel erg goed.

Omdat het nog steeds regende , picknickten we in de bus, en dat smaakte er niet minder om!

Wat was er nou zo leuk aan dit museum??

Uitspraken van deze dag :

Draaiorgel !!!! Menno

Ouwe meuk is leuk - Rudy

Helemaal zelf naar boven op de molen geweest – Arthur

Draaien aan het draaiorgel- Wim en Madieke

De liedjes ! – Liza

Hé, dat heb ik ook! – Margriet

Met je voeten orgel spelen- Eric

Na het bezoek aan de molen duiken we nog even Zuidlaren in om wat te shoppen.

Zijn op zoek naar een mierenlokdoos ,want de mieren lopen over ons aanrecht in het huisje en niet een paar ,nee hele colonnes tegelijk .

Liza is blij , want ze scoort een cd van kinderen voor kinderen,

Madieke koopt een spinner en ansichtkaarten .

Rudy ook blij , want heeft een cd van Muziekplein 2 gevonden.

Terug in het huisje, wordt er natuurlijk thee en koffie gezet,daar waren we wel weer aan toe.

Liza is druk bezig met haar strijkkralen, en heeft zelfs een strijkijzertje bij zich, zodat de kunstwerkjes door Margriet gestreken kunnen worden.

Als avondeten hadden we gekozen voor pannenkoeken, die Eric extra lekker voor ons maakte, er gingen wel 3 pakken mix doorheen!

Niet zomaar pannenkoeken, nee , je kon kiezen uit : banaan ,appel ,kaas ,spek, en naturel.

En omdat Eric zelf ook nog moest eten nam Margriet het over om voor hem de pannenkoeken te bakken.

Al met al een hele gezellige dag, en ondanks de regen ons niet weerhield te genieten van de vakantie.





Zondag 25 juni

Vroeg op, dus de avond daarvoor hebben de meesten al gedoucht.

Madieke wilde graag 's morgens douchen, dat kan natuurlijk.

Intussen staat het ontbijt klaar en wordt er een eitje gekookt.

Om 10.00 precies vertrekken we naar Pieterburen, waar de welbekende zeehonden crèche te vinden is.

We gaan vroeg ,omdat we om 14.00 nog een speciale afspraak hebben.

En dat kon alleen op deze Zondag, helaas niet op een andere dag die week.

Er waren niet zoveel zeehonden om te bekijken ,maar dat is natuurlijk niet erg, want dat betekent dat er niet zoveel zeehondjes gered hoefden te worden.

Alles goed bekeken, mooie foto's gemaakt, en een wedstrijdje tussen de zeehonden en onszelf, want wie kan er nou langer de adem inhouden?

Madieke kwam een heel eind, dat was heel knap, maar de zeehond wint het toch van ons en kan heel lang zonder adem onder water zwemmen.

Helaas moeten er regelmatig zeehonden gered worden doordat ze in netten verstrikt raken, of door afval in het water.

Of zeehondjes zonder moeder, huilers genoemd, die het alleen nog niet redden.

In Pieterburen zou een braderie zijn, het was uiteindelijk een gezellige kleine markt, waar een gezellig restaurant met terras bij was en we op het terras koffie , thee, of warme chocomelk konden drinken, of cappuccino.

Ook een stuk warm appelgebak ging er gretig in bij iedereen, met slagroom uiteraard.

Er liep een grote haan rond die wel een beetje brutaal was, hij probeerde van Liza haar stuk taart te pikken, dat mocht natuurlijk niet!

Hij hoorde bij het restaurant, wad 'n genot, mooi om hem zo te zien rondlopen.

Onze dierenliefhebber Arthur vond het natuurlijk geweldig.

Het was nog geen 14.00 dus op weg naar een supermarkt om nog wat boodschappen te halen.

Onderweg kwamen we door kleine dorpjes met namen zoals " Killeine huisjes " en " Broek "

Dat vonden we allemaal erg grappig.

De verrassing van deze dag was de huifkartocht, ook wel " kweldertocht "

Je zou dus denken aan een huifkar metjuist , een paard

Máár , tot ieders verbazing een grote tractor!

De tocht startte en duurde een paar minuten , want Klaas bracht ons naar een centrum waar we eerst een film te zien kregen over het gebied waar we naartoe zouden gaan.

Onze chauffeur en gids Klaas liet ons de noordelijke kwelders zien, we reden daarbij over de nieuwe dijk en langs de oude dijken, de Dwaler , de Dromer en de Waker genoemd.

We kwamen heel veel schapen tegen, witte natuurlijk , maar ook “chocolade” schapen.

En over heeeeeeeel veel wildroosters, op een gegeven moment stopten we maar met tellen!

Een kleine tussenstop om te genieten van het uitzicht, waarbij we bijna wegwaaien!

Zo rond 15.30 waren we weer terug bij Pieterburen, waar we de bus weer instapten, en tijdens het rijden ineens verdacht stil werd .

Voor het avondeten hadden we verschillende pizza's gekocht en verdeeld in punten , zo hadden we pizza speciale, mozzarella , pollo en Hawaiï . En kon je van alle pizza's wat eten.

Als toetje dit keer choco/vanillevla of vanille/aardbei vla

Dat ging er wel in na zo'n lange maar leuke dag.

Televisie blijkt toch favoriet deze avond, Madieke pakt haar puzzelboek erbij , net als Rudy

Liza pakt haar strijkkralen erbij .

Menno zit liever op zijn kamer met z'n pak kaarten en Wim en Arthur willen graag blik op de weg zien.

Later op de avond is de grote improvisatie show favoriet.

En ook vanavond worden de nodig koppen koffie en thee genuttigd.

Net als de naturel en paprikachips, tiggernootjes en suikerpinda's.

Zo'n lange dag maakt slaperig, dus de één na de ander kroop toch hun bed in.





Maandag 26 juni

Na gedoucht te hebben zit iedereen om 9.00 aan het ontbijt, want we willen om 10.00 aan de koffie kunnen, we verwachten Herwig, die deze Maandag bij ons aan zou sluiten.

Herwig wordt gebracht door Niek, die ook nog koffie blijft drinken.

Dan blijkt uit een gebaar wat Herwig maakt, dat Margriet dit ook kent, dat vindt Herwig wel fijn, want zo kan hij ook meepraten!

En Liza kent Herwig ook, ze werken samen, dat is gezellig.

Herwig slaapt boven en zet zijn spullen daar neer, behalve zijn iPad, die twee zijn de rest van de vakantie onafscheidelijk, evenals Wim en Arthur trouwens, ze zitten altijd naast elkaar en maken grapjes en plagen graag.

Na de koffie gaan we met z'n allen naar Zuidlaren om inkopen te doen.

Herwig gaat samen met Margriet op zoek naar ansichtkaarten terwijl de rest met Eric boodschappen doet.

Er moet wel het een en ander aangevuld worden.

Zoals bijvoorbeeld Koffie ?????

En broodjes met knakworst voor de lunch.

Na de lunch lopen we door het park, langs de haven en het Zuidlaardermeer, want daar ligt Park de Bloemert aan.

In de struiken hangt een vergeten opblaas minion, die nemen we mee (eh... Margriet dus.....) en is onze mascotte voor de week.

Even naar de dieren, er zijn 6 kippen, een haan en twee geitjes.

Ernaast een kleine speeltuin en Liza lijkt wel een klimgeit, ze zit razendsnel bovenop het speeltoestel.

Heerlijk schommelen, Liza samen met Herwig.

En de heren gaan varen, althans, ze doen alsof.

Maar het levert wel een mooi plaatje op.

Herwig kan zijn kaarten bij de receptie afgeven, en we maken nog mooie foto's van het hele stel.

Daarna weer terug naar het huisje, waar we ons op gaan frissen en optutten, want vanavond gaan we uit eten in Zuidlaren, bij de Chinees, unaniem door iedereen gekozen.

We gaan naar Royal China in Zuidlaren.

We kozen voor een 4-gangen menu, dan kan je kiezen uit 3 soorten soep, voorgerecht, hoofdgerecht en een dessert.

Er werd voor kippensoep en tomatensoep gekozen, daarna kregen we mini loempiaatjes, en het hoofdgerecht, dat was toch wel speciaal, want je mocht steeds kiezen uit 2 gerechtjes, en dat wel 5 keer.

Nou dat haalden we bij lange na niet, want we kozen voor o.a : krokante kip, saté, kippenvleugels, foe yong hai, kipfilet in ketjapsaus, tongfilet, en varkensvlees in pittige saus.

Daarna hadden de meesten nog wel wat plek over voor vruchtjes, ijs, thee of koffie.

En konden we echt letterlijk geen pap meer zeggen.

Voldaan weer de bus in naar de Bloemert, even uitbuiken voor het eerste bakkie weer werd gezet.

Eric en Margriet vertelden vast wat het plan voor morgen was, zodat iedereen wist dat we op tijd weg wilden, dus voor degenen die nog wilden douchen, was dat wel handig, en anders wat vroeger op als je toch 's ochtends wilde douchen.



Dinsdag 27 juni

Vandaag zou het mooi weer worden, dus daar wilden we gebruik van maken en kozen we voor een dagje naar Duinen Zathe in Appelscha.

Dat ligt in Friesland, dus deze week zijn we al in een paar provincies geweest!

Om 10.30 vertrokken we.

Aangekomen, was het best druk, veel bussen met basisscholen.

Er werd ons verteld dat er staking was en dat scholen er massaal voor kozen om naar pretparken te gaan.

Maar eenmaal binnen viel het reuze mee, en was eigenlijk best gezellig, al die kids

Duinen Zathe is een all inclusive attractie park.

Dat betekent dus dat je zo'n beetje de hele dag door kan eten en drinken, o.a. snacks, friet, broodjes, limonade, ijsjes, koffie, cappuccino en thee.

Heerlijk toch!

En voor iedereen is er wel wat, enge attracties, een achtbaan, trampolines, botsauto's, een spookhuis en een kleine speeltuin met mooie glijbanen.

Menno haalde z'n hart op en liep lekker door het park, ging ook in veel attracties.

Ook zo fijn, dit park is heel overzichtelijk, je kan eigenlijk niemand kwijtraken.

Zo gingen we bijna allemaal in de botsauto's, hebben we allemaal onszelf uitgeleefd op de trampoline, gingen alleen Liza, Wim, Madieke en Margriet niet in het spookhuis. Wat betekende dat Arthur, Herwig en Rudy samen met Eric er wel in gingen.

Menno zat intussen in een andere attractie.

Wat ook in Duinen Zathe te vinden is, het verkeers park, voorheen zat dit in Assen.

Iedereen op Menno en Margriet na, wilde wel zijn rijbewijs halen!

En dat dat gelukt is kan je mooi op de foto's zien.

Iedereen vond het erg leuk, en sommigen waren niet uit de auto te krijgen!

Om 16.30 vonden we het mooi geweest en klommen moe de bus in.

Vlakbij de Bloemert staat een hunebed, en deze mocht zeker niet ontbreken in het verslag, dus de bus moest even moeite doen door alle modder en bleef wonder boven wonder niet steken.

En Herwig en Madieke konden mooie foto's maken van het hunebed.

Heel bijzonder om zoiets ouds van dichtbij te kunnen bekijken.

Ondanks de friet en snacks kregen we 's avonds toch nog trek en namen we nog een lekkere kop tomatensoep met geraspte kaas en knapperbollekes.

Als toetje maakte Eric een monchou taart voor bij de koffie.

De avond was nog niet voorbij , en Liza had een leuke dvd meegenomen van K 3 en het droom bed.

Daarna nog De Kameleon gekeken op de laptop van Eric en Margriet.







Woensdag 28 juni

Dat regen soms roet in het eten kan gooien , dat blijkt uit deze dag.

Het plan was om met de mannen een rondvaart te maken over het Zuidlaardermeer.

En de vrouwen zouden gaan.shoppen.....

De mannen zijn echt op weg gegaan, maar het goot zo , dat ze al nat waren nog voordat ze bij de boot waren.

En omdat de tocht zeker 1 ½ uur zou duren kozen ze ervoor om terug te gaan naar het huisje, om op te warmen met een lekkere bak koffie.

En er dan naar een rustig dagje van te maken.

Want het werd er niet echt beter op die dag.

De mannen vermaakten zich dus binnenshuis ,maar de vrouwen wilden toch wel shoppen.

Toch op weg naar Zuidlaren, we zijn tenslotte niet van suiker...

En er moesten ook boodschappen gedaan worden voor het avondeten.

Lekker rondgeneusd in leuke winkeltjes , en daarna Jumbo in .

Liza reed met de kar en Madieke hielp mee met boodschappen van ons lijstje opzoeken.

Want vanavond zou Margriet koken, een heerlijke rijstschotel uit de oven.

Het huisje is echt goed voorzien van apparatuur en de oven was een verrassing, dus daar moet je gebruik van maken.

Liza en Madieke vinden het beide leuk om te helpen, en na veel snij werk van o.a paprika en ui kan de schotel de oven in .

De dames hebben heerlijke toetjes uitgekozen, een soort van mini cheesecakes, met de smaken straciatella, cappuccino en chocolademousse.

Zowel de rijstschotel als de toetjes gingen tot de laatste kruimel op, mmmmmmm, heerlijk.

Het bleef maar regenen, een wandeling zat er niet in, ook badmintonnen niet.

Maar Liza had nog een dvd van Frans Bauer met Marianne Weber, dat vond iedereen een goed plan, je zag vooral Rudy en Arthur heel verheugd kijken, want, die zijn lid van de Frans Bauer fanclub!

Madieke verrast ons steeds weer met raadsels, die onthoudt ze heel goed, en we liggen regelmatig in een deuk.

Herwig heeft 4 op n rij meegenomen, Maar niet zomaar ééntje, een hele stelling moet opgebouwd worden ,en dan de fiches omhoog wippen,,dit zorgt elke avond voor veel lol.

En we blijken ook een papagaai bij ons te hebben, leuk joh!

Elk laatste woordje hoor je nog een keer , hè Wim.

En Arthur krijgt elke dag telefoon, van Bep, dan verteld hij alles wat we gedaan hebben .En Wim kent Bep natuurlijk ook, dus dan gaat het nog eens dunnetjes over!!!!

Ook is er een groot raadsel wat de koffie pot betreft, als we een volgende bak willen inschenken, staat deze uit?????

Dan ga je twijfelen, zelf gedaan, Eric, jij?

Totdat we zien dat Menno zichzelf voorziet van een tweede bakkie en m dan uit zet!!!!!!

En dan naar z'n slaapkamer gaat om verder te kaarten.

Rudy is dus helemaal blij als Frans Bauer aanstaat, maar ook Muziekfeest op het plein is favoriet. En z'n puzzelboek.

Liza heeft haar plekje aan de tafel gevonden, daar knutselt ze de mooiste kunstwerken in elkaar.

Eerst komen de strijkkralen tevoorschijn, en als het vormpje klaar is dan kijkt ze Margriet heel lief aan.....en die strijkt ze dan , zodat er een mooie kaart van gemaakt kan worden .

Ook helpt Liza graag met tafel dekken en afruimen, dat doet ze om de beurt met Madieke , die vindt het ook fijn om mee te helpen.

Herwig heeft niet alleen zijn spel ,maar zoals al eerder werd beschreven, zijn I pad en hij zelf zijn onafscheidelijk en hij maakt de hele dag door de mooiste foto's, waarvan je er ook enkele in dit verslag terug kan vinden, waarvoor dank Herwig!!

Menno glipt regelmatig de deur uit om een peuk, oftewel een sigaar , zoals het hele stel ze noemden, te roken, zulke dikke draait hij!

En niet alleen Arthur, maar ook Wim is gek van dieren, daar werkt hij ook bij, En beide locaties kennen Eric en Margriet , en ook waar Arthur werkt.

Arthur is ook erg blij met de haas die ons elke dag bezoekt, en maakt er hele mooie foto's van. Al met al hebben we zo een heel leuk stel samen en genieten we van de vakantie.



Donderdag 29 juni

Vandaag zou het wat beter weer zijn. En omdat we nog niet echt geshopt hebben of naar een "echte grote" stad zijn geweest, kiezen we unaniem voor Groningen!!

Eerst ontbijten, en tijdens het ontbijt smeren we broodjes ,die dan in Groningen opgegeten kunnen worden.

Om 10.30 vertrekken we, onderweg begint het toch te regenen ,maar ach,dat deert ons niks, hebben er zin in !!!!

De bus zetten we bij P&R Euroborg neer en vanuit daar pakken we de " echte " bus, lijn 5.

Kost niet zoveel en het scheelt je zoeken naar een hele dure parkeerplaats in Groningen.

Als eerste zoeken we een gezellig terrasje, en kiezen voor cappuccino, latte machiato, warme chocolademelk en cola.

Daarna op jacht!

Ieder had zo zijn eigen wensen, zeker Menno, want zijn vloei was op, dat als eerste gekocht.

Liza kocht stiften en een kleurboek ,en een mooie cd van Jannes ,Madieke een cd van top 50 Woonwagenhits en een scheetkussen , Rudy een cd van Muziekfeest op het plein , Wim een voetbalblad, Arthur kocht klei en een voetbalblad, Herwig kocht een leuk spel , huisje boompje beestje.

Lekker shoppen in Groningen , maar af en toe leek het net Amsterdam, uitkijken voor fietsers, echt heel veel.

Ook een bezichtiging van de Martinitoren stond op het programma, voor Menno was dit erg leuk omdat de organist op het grote orgel begon te spelen!

En Liza wilde graag een kaarsje branden voor haar broer, en dat maakte de nodige tranen los, dus een knuffel was wel op z 'n plaats.

Er stond ook een mooie replica van de Martinitoren, gemaakt van luciferhoutjes,zo mooi ,zo knap!

Iedereen was wel stil van dit bezoek, een mooie kerk is dit.

Voor de grote trek waren daar de broodjes, en pakjes drinken , op de markt stond een tribune, waar we konden zitten , een soort van trappen die je als banken kon gebruiken.

Alleen waren we Eric kwijt, want die zag een hond, ja hoor.....

Een hele mooie, maar wel een beetje een vreemd baasje erbij, die hele verhalen te vertellen had.

Een mooie foto voor in het verslag gemaakt, want zo'n mooi stel kom je niet vaak tegen.

Uitgeshopt, beetje moe aan het worden, en enkelen moeten naar het toilet, is het een goed idee om het laatste terrasje van deze week te pakken.

Het wordt zitten bij Hema, want het begint toch weer te regenen , maar maakt niks uit want ook Hema heeft cappuccino en fris.

Op naar lijn 5, het begint nu ook zachtjes te onweren , dus mooi op tijd de stad uit, naar de parkeerplaats waar onze bus staat.

Ook staat voor deze avond nog een etentje gepland, bij Italiaans restaurant Friuli ,even buiten het centrum van Zuidlaren.

Het regent nu echt dat het giet, dus Eric zet de bus voor het restaurant en zet ons vast af.

Een mooie grote tafel is voor ons gereserveerd, en al gauw komt de serveerster vragen wat we willen drinken.

En de menukaart brengen , tjonge wat een keuze!

Dat wordt moeilijk om te kiezen uit zoveel pizza's, pasta's , lasagne, en nog veel meer gerechten.

Herwig kiest voor spaghetti Frutti di Mare, Madieke kiest voor Tagliatelle Salmone,

Wim kiest voor nr.20 met kaas en Menno voor nr.20 zonder kaas , Rudy kiest voor pizza Bandito, Arthur kiest voor Spaghetti Carbonara , Liza kiest voor Lasagne Bolognese, Eric kiest voor Mousaka en Margriet voor Pizza Frutti di Mare.

Nog nooit zo lekker gegeten, en wat een enorme porties!

Onze buiken zaten bomvol, er paste echt geen toetje meer bij.

Dan lekker een bakkie koffie en thee in ons vakantiehuis, en alle buiken zitten nog zo vol , dat er niet eens plek is voor wat chips en nootjes.

Dan worden de koffers ingepakt, wordt er nog gedoucht en een laatste drankje op deze laatste avond.

Dan is het toch echt bedtijd, morgen om 8.15 op







Vrijdag 30 Juni

Vroeg opstaan dit keer, want uitgebreid ontbijten blijft fijn ,dus ook deze laatste ochtend.

Ook smeren we broodjes ,zodat er onderweg geluncht kan worden.

Tijdens het ontbijt krijgt iedereen zijn Tendens vakantie diploma, waar iedereen erg blij mee is, ook leuk om te horen dat Rudy deze van elke vakantie bewaard heeft!

Alle bedden worden afgehaald en een laatste ronde door alle kamers om te kijken of er niks is blijven liggen.

Dan wordt Liza opgehaald door haar ouders en neemt afscheid van iedereen.

Even daarna trekken we de deur achter ons dicht en stappen de bus in om de rit naar Arnhem terug te beginnen.

Even voorbij Zwolle staat een mooie picknicktafel en daar stoppen we om te lunchen, een laatste plaspauze en hup de bus weer in om Herwig in Veenendaal af te zetten.

Herwig neemt afscheid van iedereen en dan op weg naar Arnhem , eindpunt van vandaag. Wat een heerlijke week hebben we met z'n allen gehad daar in Midlaren, bij Landal de Bloemert,

Herwig, Rudy,Liza , Madieke , Menno ,Wim en Arthur, bedankt voor een super week, en wie weet tot ziens bij een volgende reis?

Jullie begeleiding deze week,

Eric en Margriet

